

1. Inleiding bij '666' jaar Erasmiaans Gymnasium.

In de jaren negentig ben ik betrokken geweest bij twee grote schrijfproducties op mijn school, het Erasmiaans Gymnasium. Nadat deze school in 1986 mijn enige denominatie werd, ging ik me interesseren voor zijn geschiedenis. Mijn collega Niek van der Blom, classicus en historicus, hield zich indertijd intensief met deze geschiedenis bezig en publiceerde zijn bevindingen met regelmaat in onder meer het *Rotterdams Jaarboekje*, bij het historisch genootschap Roterodamum en in eigen uitgaven van de school. Een hoogtepunt was 'Grepn uit de geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium (1328-1976)', kortweg 'Grepn' (1978), uitgegeven door zijn collega Wim Backhuys. Voornoemde bioloog, de classicus Jan Spoelder en de wiskundige Joop Smit hielden zich ook met uitgaven bezig, getuige het aan Van der Blom bij zijn emeritaat aangeboden 'Florislegium'(1982), dat tevens verscheen in de historische reeks van Roterodamum. Er was dus een traditie van het beoefenen van de schoolgeschiedenis, maar voorlopig beperkte ik me tot het lezen van wat de collega's hadden geschreven.

Aan de vooravond van het lustrum van 1993 (665 jaar dus) staken de historicus Leen Stout, de classicus Astrid Stoop en ik de hoofden bijeen om een Symposium te organiseren op de twee thema's van onze naam. Wat was de actuele betekenis van 'Erasmiaans' en van 'Gymnasium'? Waren het zinledige aanduidingen van een school die haar betekenis louter ontleende aan zijn dagelijkse praktijk, of viel er meer over te zeggen en waar te maken? We hadden de mazzel op beide thema's briljante sprekers aan te kunnen trekken, te weten prof. dr H.S. Versnel en prof. dr J. Sperna Weiland. Ook was de toenmalige staatssecretaris van OCenW, prof. mr J.M. Cohen bereid om in het hol van de leeuw polemisch uit te leggen waarom de overheid, bij de start van de Tweede Fase, alsnog had besloten het bestaansrecht van de zelfstandige gymnasia te erkennen. Ook stelden we zelf zaken aan de orde.

Na dat evenement hadden we een probleem. We hadden redevoeringen in handen die gepubliceerd moesten worden. Toevallig bespraken we dat in het jaar 666 van de school, en dit Getal van Het Beest uit het bijbelboek Openbaringen stimuleerde ons te streven naar een boek-666. Als we drie onderdelen zouden maken, te weten de vraagstellingen bij het 'Erasmiaans Gymnasium' (I), zes zaken uit de dagelijkse schoolpraktijk (II) en - Van der Blom indachtig - zes 'grepn' uit de recente geschiedenis (III), dan werd het boek vanzelf een variatie op '6-6-6'.

Uiteindelijk schreven twintig mensen mee aan 21 opstellen, voordrachten en essays. Het boek verscheen eind 1995 in een oplage van ruim 2.000 stuks in mijn eindredactie. Het werd gesteund door enkele Rotterdamse culturele instellingen. Het werd positief ontvangen, en raakte in 1998 uitverkocht.



U leest hieronder een Voorwoord en de Verantwoording van 'Het Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar,. Gegevens van het Erasmiaans Gymnasium: Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam; tel. 010 - 4360045; www.erasmiaans.nl. Besprekingen waren er onder meer in NRC, voor VPRO-radio (Marnix Koolhaas); De Kroniek ('Rotterdamum'); Trouw (14 mei 1994; voorpublicatie van het artikel van Versnel).